

NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN

ZONDAG, 13 oktober 2019
10:00 uur

Bartholomeuskerk Noordlaren
Ds. J. Hommes



ouderling: Henk Jan Bolding
diaken: Tjaart Vrieling
organist: Jan-Arjen Mondria
lector: Marit Stokkentreeff
gastvrouw: Dieteke Timmer
geluid: Eric de Hoog
kosters: Etta Eringa Dieteke Timmer
collectes: 1^{ste}: Werelddiaconaat 2^{de}: Beheer van de kerk

Dienst van volgende week:

Trefpuntkerk Glimmen

10:00 uur Da. G. De Boer

Redactieadres: Nieuwsbrief@pkn-ng.nl

Zie ook onze website www.pkn-ng.nl

Kerkomroep: diensten in het Trefpunt zijn *live* of naderhand te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Bloemen: de bloemen uit de kerk gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor zijn verjaardag naar **dhr. Eltje Vrieling** aan de Rijksstraatweg nr. 60. **Tachtig is prachtig, Eltje!**
Namens onze gemeente: **van harte gefeliciteerd.**

Orgelmuziek in de dienst van 13 oktober

Voor de dienst: Preludium II – Felix Mendelssohn Bartholdy (1809-1847)

Na de preek: Andante religioso (uit: Sonate IV) – Felix Mendelssohn Bartholdy

Tijdens de collecte: Wat zijn de goede vruchten (Variaties over Lied 841) – Willem Vogel (1920-2010)

Na de dienst: Fuga II – Felix Mendelssohn Bartholdy

Ter nagedachtenis Jaap Mulder

Op 27 september jl. overleed op 93-jarige leeftijd Jakob Pieter Mulder, Jaap. Zijn jeugd bracht hij door in Groningen en al vroeg werd duidelijk dat zijn hart bij de natuur lag. Na een aantal jaren diensttijd in Indië, waar vriendschappen voor het leven ontstonden, vestigde Jaap zich als fruitkweker in Noordlaren met zijn vrouw Jantina Venema uit Onnen. Daar werden hun twee dochters en twee zoons geboren. Het was hard werken met soms flinke tegenslagen maar Jaap was creatief, bleef een rasoptimist, die van het leven kon genieten. Ook was hij een mensen-mens, die onvoorwaardelijke liefde, zorg en aandacht had voor zijn gezin en voor kwetsbare mensen die maatschappelijk niet goed konden meekomen. Kerk en geloof waren voor Jaap vanzelfsprekend, vragen werden er niet gesteld, want 'we weten niks, we moeten maar afwachten'. Jarenlang zette hij zich in voor het kerkenraadswork en volgde de veranderingen binnen de kerk, maar miste soms de oude bewoordingen. Centraal in zijn leven stond de Schepping. Psalm 8 vormde de rode draad bij de dankdienst voor zijn leven. Een loflied dat ontstaan is uit verwondering. Verwondering waarmee ook Jaap keek naar wat groeide en bloeide in zijn fruittuin en in de door hem zelf aangelegde Hof van Heden. Na zijn pensionering gingen zij wonen in hun knusse huis aan het Hovenpad. De laatste jaren waren voor hem en zijn dierbaren zwaar. Uiteindelijk is Jaap zeven maanden geleden gaan wonen in De Enk in Zuidlaren, waar hij liefdevol verzorgd werd. Zijn gezin was dagelijks als een warme mantel om hem heen, maar toch, wat miste hij Noordlaren!

Vanuit de hem zo vertrouwde Bartholomeuskerk hebben we Jaap Mulder begeleid naar de begraafplaats van Noordlaren. Daar hebben we in een grote kring van familie, vrienden en bekenden afscheid genomen van een geliefd mens, een rasoptimist, een kleurrijke soms dansende vogel vol fantasie, verhalen en malle humor, een levensgenieter, die zo heerlijk gek kon doen, een mens die intens van de Schepping hield.

Dat goede, warme herinneringen en de onvoorwaardelijk liefde en nabijheid van de Eeuwige kracht mogen geven aan zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

da. Frederique Karelse

Stilte-bijeenkomst: 14 oktober Trefpuntkerk

Zoals al was aangekondigd in de vorige nieuwsbrief is er op maandag 14 oktober a.s. een stiltebijeenkomst.

We beginnen om 10:00 uur in de Trefpuntkerk. Iedereen is van harte welkom!

Namens de stiltegroep, *Henriëtte van der Kamp*

Gespreksgroep

Wanneer er voldoende belangstelling is, zou ik willen starten met een gespreksgroep ('s avonds) rondom het recent verschenen boek 'De zin van het leven', geschreven door Fokke Obbema, journalist bij de Volkskrant. De ervaring rondom de hartstilstand die hij heeft gehad, riep bij hem levensvragen op. In tal van ontmoetingen met nogal uiteenlopende gesprekspartners wordt telkens die ene vraag gesteld: 'Wat is de zin van ons leven?'. Een thema dat veel antwoorden geeft en misschien weer andere vragen oproept.

Mocht u zich bij deze gespreksgroep willen aansluiten, dan kunt u zich bij mij opgeven:

frederiquekarelse@gmail.com of tel. 0612926384

Data: woensdag 30 oktober, 20 november, 11 december met een eventueel vervolg in 2020.

Tijd: 20.00 – 21.30 uur in het Trefpunt

Vespers in Haren

In de Dorpskerk van Haren worden dit najaar drie vespers gehouden die in het telen staan van 'Leven in duurzaamheid' - visies op recht, vrede en schepping. De eerste vesper, op 20 oktober, staat in het teken van recht. Gast is strafrechtadvocaat mr. Niek Heidanus, voor wie het opkomen voor de (zwakkere) enkeling tegen het grote machtsblok van politie en justitie het liefste is wat hij doet en het beste wat hij kan. Liturg is ds. Rudolf Oosterdijk, Jan-Arjen Mondria speelt het Concerto in D naar Antonio Vivaldi, van Johann Sebastian Bach (BWV 972).

De volgende vespers in de serie zijn op 10 november en 8 december, alle beginnen ze om 17.00 uur.

Contact

Behoeft u aan een praatje of aan informatie uit of over de kerk? De gemeente is verdeeld in kleine gebiedjes – hooguit een paar straten – die alle een eigen pastoraal medewerker hebben. Zij zijn aanspreekbaar als vertegenwoordigers van de gemeente, namens de gemeente kunnen zij eens op bezoek komen, en ook fungeren zij de ogen en oren van de gemeente. Wie pastoraal medewerker is voor uw straat, is te vinden op de website van de kerk, pagina www.pkn-ng.nl/pastoraat. Wanneer haast geboden is op pastoraal vlak, kan direct contact worden opgenomen met da. Frederique Karelse (tel. 0612926374), die als ambulante predikant ds. Anja Kosterman vervangt tijdens haar ziekteverlof. Bij geen gehoor: Dick Vos (tel. 0610695490).

Vragen aan en aandachtspunten voor de kerkenraad, kunnen voorgelegd worden via Dick Vos (e-mail: scriba@pkn-ng.nl of tel. 0610695490).

Van het College van Kerkrentmeesters

Het CvK kwam afgelopen week in vergadering bijeen. Niet voor het eerst dit jaar, maar voor de 11^e of 12^e keer. We gaan proberen om als we vergaderd hebben, daarvan ook kort verslag te doen in deze Nieuwsbrief. Tenminste als we iets te melden hebben. Vaak gaat het ook om de organisatie van activiteiten of interne, huishoudelijke zaken. Die zijn nodig, maar niet altijd even interessant voor u als lezer.

Een besluit dat nu wel interessant of leuk is, is dat we een datum voor de jaarlijkse **vrijwilligersbijeenkomst** hebben vastgesteld. En wel op **vrijdag 15 november** a.s. Het exacte programma is nog niet bekend, maar rekent u op het eind van de middag tot het begin van de avond. *Corke van der Weijden*

Collecte op wereldvoedseldag 13 oktober voor kookschool in Colombia

In de sloppenwijken van Bogota komt veel drugsgeweld en criminaliteit voor; veel jongeren hebben hierdoor geen toekomst perspectief. Kerk in actie brengt hier met een ambitieus project verandering in. In een gevaarlijke wijk van de stad zijn ze met een kookschool annex restaurant gestart, hier krijgen 60 jongeren de kans van hun leven om opgeleid te worden tot chef kok en ze leren om gezonde gerechten te bereiden met producten van de boeren uit de omgeving. Onder de leerlingen zitten ex-Farc soldaten en slachtoffers van de conflicten in Columbia ze moeten nu leren om samen te werken aan hun opleiding en dus ook aan hun toekomst. Inmiddels is er een tweede kookschool gestart.

De Diaconie vraagt u om een gift om deze kwetsbare jongeren de kans van hun leven te geven en om niet meer in de criminaliteit verzeild te raken.

Bedankt namens de diaconie.

Actie Voedselbank

Ook dit jaar gaan wij ons weer inzetten voor de voedselbank "hart van Drenthe". U kunt uw houdbare producten weer inleveren in de kratten die in de hal van de kerk staan.

De data waarop u de producten kunt inleveren zijn zondag 20 en 27 oktober en op zondag 10 november. Zondag 10 november in de Bartholomeuskerk hebben wij de oogstdienst en zal het avondmaal worden gevierd. Met het avondmaal delen wij het brood, laten wij ook zo delen met de mensen die afhankelijk zijn van de voedselbank.

U kunt uw gift voor de voedselbank ook overmaken; doe dit dan ten name van de Diaconie Noordlaren-Glimmen op rekening nummer NL09RABO0325101795 met vermelding: gift voedselbank.

Namens de diaconie bedankt