

NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN

ZONDAG, 24 januari 2021

Trefpuntkerk Glimmen

da. Rosita Fortuin

te beluisteren via www.kerkomroep.nl



ouderling: Henriëtte v.d.Kamp
diaken:
piano en orgel: Chris van Bruggen
lector: Henriëtte v.d. Kamp
gastvrouw:
geluid: Eric de Hoog
kosters:
collectes: 1^{ste}: **Missionair werk PKN**

graag op bankrek. NL09 RABO 0325 1017 95
t.n.v. **Diaconie** Prot.Gem.. Noordlaren Glimmen
o.v.v. PKN – Missionair werk

2^e : Beheer van de Kerk
graag op bankrek. NL50 RABO 0373 7260 90
t.n.v. Prot.Gem. Noordlaren Glimmen

Redactieadres: Nieuwsbrief@pkn-ng.nl

Zie ook onze website www.pkn-ng.nl

Kerkomroep: diensten in het Trefpunt zijn *live* of naderhand te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Privacy: de wijze waarop de gemeente omgaat met uw privacy is te vinden op www.pkn-ng.nl/privacy

Bloemen : de bloemen gaan met een hartelijke groet en felicitatie voor haar verjaardag naar ons oudste gemeentelid **mw. J.W. Timmer-Ritsema**.

Namens onze gemeente : **van harte gefeliciteerd !**

Van de predikant

Graag wil ik u bedanken voor de verjaardagwensen die ik per kaart, telefoon, app en email heb ontvangen. Dat maakte een ‘stille’ verjaardag feestelijk. Helaas konden we deze door ziekte van mijn man Rob niet naar Zeeland, zoals we gepland hadden. We hopen dit binnenkort alsnog te kunnen doen.

Inmiddels is de lockdown in ons land opnieuw verlengd en zullen we waarschijnlijk de komende weken met de avondklok moeten leven. Ook al zijn de meningen daarover verschillend, het geeft wel aan dat we nog lang niet af zijn van dit akelige virus en mogelijke varianten.

Afgelopen week realiseerde ik mij dat het al weer ruim 10 maanden geleden is sinds de eerste lockdown werd afgekondigd. En telkens werd en wordt er een beroep gedaan op onze solidariteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheid en nog meer. In één van de verjaardagwensen werd mij ‘**veerkracht**’ toegewenst. Dat raakte mij, te meer omdat ik recent ditzelfde woord gebruikte toen ik - voor mijzelf omschreef hoe ik de gemeente in het afgelopen jaar – weliswaar op meer afstand – heb ervaren. Mensen met veerkracht ondanks alle beperkingen, gemis en tegenslag. En dan duid ik veerkracht als vaardigheid om met verandering, dreiging en onzekerheid om te gaan; veerkracht die zijn uitstraling op anderen heeft; veerkracht om je niet door angst te laten regeren, maar telkens weer te leren positief in het leven te staan en te ervaren

dat we in alle omstandigheden toch altijd weer keuzes kunnen maken. Je kunt er voor kiezen je mee te laten slepen door gemopper en negativiteit, maar je kunt ook een andere route/ levenshouding kiezen door te kijken naar wat er (op dit moment) wel mogelijk is, ook al zijn dat maar kleine dingen, zoals een heerlijke wandeling in de natuur (zonder door een ram te worden aangevallen, zoals een gemeentelid is overkomen. Gelukkig kwam ze met de schrik en wat naweeën vrij. Zou het beest zich herder van zijn kudde gevoeld hebben?).

De bijbel staat bol van verhalen die getuigen van grote veerkracht na momenten en gebeurtenissen dat voor je gevoel 'de rek er uit is'. Mensen hernemen dan toch weer het leven. Een mooi voorbeeld daarvan vinden we in 1 Koningen 18, waarin het gaat over een vrouw, een weduwe die met de hongerdood voor ogen, er toch voor kiest om Elia gastvrij op te nemen en te delen van haar laatste brood. Omdat ze vertrouwt op het woord van de profeet, dat God een (uit)weg zal laten zien. Of de verhalen over koning David, die na een aantal verkeerde keuzes en het verlies van een kind, toch weer – in gesprek met God – een weg uit de diepte terug naar het leven vindt. Ik wens u toe dat u, ook tijdens de nieuwe maatregelen, de veerkracht weet te behouden.

Thuis brand ik al een paar weken, wanneer het schemerig wordt, een kaars voor corona patiënten en alle helpende handen in de ziekenhuizen. Het bepaalt mij bij wat er allemaal gaande is in de samenleving maar ook bij het 'tel je zegeningen'. En dat kleine lichtje geeft mij ook vertrouwen dat God nabij is in het leven van mensen, ook in moeilijke tijden. En mocht u of jij in deze tijd behoefte hebben aan contact, even een praatje, een klankbord, u weet het: u kunt ons, pastoraal medewerkers en predikant, altijd bellen!

frederiquekarelse@gmail.com / tel/ 0612926374

Paaseitjes?

En dan hoor je ineens een vrolijk bericht op de radio, dat de paaseitjes al weer in de schappen liggen en dat dús de lente er aan komt, een echte opsteker. Ik hou van paaseitjes, maar zo'n bericht vind ik echte treurnis. Kennelijk gaat de commercie gewoon haar oude gang.

Wat ook haar eigen, andere gang gaat, is het kerkelijk jaar en dat geeft aan dat de **Veertigdagentijd** nadert (vanaf woensdag 17 februari). Kerk in Actie heeft voor 2021 het prachtige diaconale en liturgische thema '*Ik ben er voor jou: zeven keer barmhartigheid*' gekozen; het is geïnspireerd door die zeven vormen waarmee Jezus in en met zijn leven barmhartigheid gestalte heeft gegeven. We lezen dat in het Mattheusevangelie (Matth. 25). Barmhartigheid die een beroep doet op ieder van ons...

da. Frederique Karelse

Collecte: Missionair werk

Missionair werk - dan denk ik aan zending in verre landen - aan het huisje van de Suriname zending waar je vroeger op school elke maandag 10 cent (dubbeltje) in mocht gooien, maar dat heb ik nu verkeerd. De collecte van vandaag is voor het missie-werk in ons eigen land.

Vanuit het missiewerk worden allerlei projecten ondersteunt zoals een inloophuis in een dorp, een moestuin voor de hele buurt, een mobiel koffie tentje voor als je een praatje wil maken. Kerken zijn creatief in het zoeken naar contacten met hun omgeving en zo laten we samen zien dat het evangelie goed nieuws is voor alle mensen. Een kerk van betekenis voor iedereen.

Doordat er geen fysieke kerkdiensten zijn, mag u, uw bijdrage ook eens per maand overmaken, dan kan de diaconie de gelden verdelen over de doelen van die maand.

U vindt het bankrekening-nummer boven in de nieuwsbrief.

Bedankt namens de diaconie.

Goede doelen, oud papier opbrengst.

In Haren en Glimmen kunt u al vele jaren uw oud papier inleveren. Met de opbrengsten hiervan ondersteunen we belangrijke projecten of stichtingen. De diaconie van de kerk te Noordlaren/Glimmen is blij u te kunnen vertellen dat wij drie maatschappelijke projecten mochten ondersteunen eind 2020.

Dankzij alle mensen die trouw hun oud papier kwamen brengen en de inzet van veel vrijwilligers in Haren en Glimmen mochten wij een bedrag van € **4000,-** verdelen. Wij hebben voor drie verschillende doelen gekomen.

1 De **YuvaLok Child foundation** heeft € 2000,- gekregen. Deze stichting zet zich in voor de kinderen in de sloppenwijken van **Bangalore in India**.

2 **Leger des Heils Groningen** afdeling **Kostersgang** heeft € 1000,- ontvangen. Aan de kostersgang worden dak – en thuislozen opgevangen. Ze zijn hier welkom voor een kop koffie of voor andere faciliteiten. Er wordt getracht de bezoeker weer een perspectief te geven voor een zelfstandig leven.

3 **Eco** zorgboerderij **de Mikkellhorst** in Haren heeft € 1000,- gekregen. De **zorgboerderij** neemt een belangrijke plaats in binnen onze gemeente. Er wordt professionele dagbesteding gegeven aan diverse groepen binnen onze samenleving, zoals voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Het is fijn dat wij als gezamenlijke kerken iets mogen bijdragen aan onze medemens die samen met ons onderweg is op de levensweg. U ziet - uw inzet om oud papier te brengen wordt goed besteed.

Wanneer kunt u oud papier inleveren :

Elke vrijdag van 8:00 – 20:00 uur en zaterdags van 9:00 -12:00 uur **aan de Beatrixlaan** in Haren tegenover de Nicolaaskerk.

Elke **2^e zaterdag van de maand in Glimmen aan de Meidoornlaan** van 9:00 – 12:00 uur.

Namens alle vrijwilligers en **Stichting Oud Papier** heel erg bedankt.

Diensten uitsluitend online

De berichten over corona en de regels die we dientengevolge in acht moeten houden, volgen elkaar in hoog tempo op. Dat maakt onzeker: bij alles wat we bedenken, afspreken of willen besluiten, vragen we ons af of volgende week niet alles anders zal zijn. We houden onze adem in, blijven zoeken naar mogelijkheden.

Maar laten we ervan overtuigd blijven dat dit tijdelijk is!

Eerder al gaf ik aan dat de kerkenraad het houden van kerkdiensten met of zonder gemeenteleden verbonden heeft aan de *lockdown*. Dit betekent dat in ieder geval de diensten tot en met 7 februari alleen **online** te volgen zijn.

Dat kan – als gebruikelijk – via www.kerkomroep.nl (zoek op: Glimmen).

Wanneer de *lockdown* nogmaals en zonder inhoudelijke wijzigingen verlengd wordt, zal ook de periode waarin we uitsluitend *online* vieren verlengd worden.

Eind januari en begin februari zou er een aantal activiteiten plaatsvinden in de gemeente.

Het hoeft geen betoog dat de activiteiten die aangekondigd zijn in ons jaarprogramma momenteel komen te vervallen.

Raadpleeg voor de meest actuele informatie de website van de gemeente.

Dick Vos