

NIEUWSBRIEF PROTESTANTSE GEMEENTE TE NOORDLAREN GLIMMEN

ZONDAG, 24 oktober 2021 Trefpuntkerk Glimmen
10:00 uur da. Frederique Karelse



ouderling: Corke v.d. Weijden
diaken: Tjaart Vrieling
diaconaal medewerker:
organist/pianist: Chris van Bruggen
lector: Corke v.d. Weijden
gastvrouw: Jannie Meijberg
geluid: Herman v.d. Schaar
kosters: Bep Baaij Anke Wymenga Corke v.d. Weijden

collectes: 1^{ste}: Diaconie: Stichting Free a Girl
2^{de}: Beheer van de kerk

Dienst van volgende week:

Trefpuntkerk Glimmen 10.00 uur da G. de Boer

Redactieadres: Nieuwsbrief@pkn-ng.nl

Zie ook onze website www.pkn-ng.nl

Kerkomroep: diensten in het Trefpunt zijn *live* of naderhand te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Privacy: de wijze waarop de gemeente omgaat met uw privacy is te vinden op www.pkn-ng.nl/privacy

Predikant: da. Frederique Karelse frederiquekarelse@gmail.com telefoon 0612926374

Bloemen: de bloemen gaan vandaag met een hartelijke groet en felicitatie voor haar verjaardag naar **mw. Jenke Vrieling-Pater** in Glimmen. Ook zijn bloemen voor hun verjaardagen gebracht bij **mw. Yvonne de Blok-Raadsen** in Glimmen en bij **dhr. Jaques Boersma** in Noordlaren. Namens onze gemeente van harte gefeliciteerd.

Bij de viering van 24 oktober

In deze viering nemen wij afscheid van één van onze ouderlingen, **Henriette v.d. Kamp**. Zes jaar lang maakte Henriette deel uit van de kerkenraad. Nu is het tijd voor andere dingen, maar gelukkig blijven we haar zien als lector, liturgisch bloemschikster en als pastoraal betrokken gemeentelid. Ook vieren wij vanmorgen met elkaar de **Maaltijd van de Heer**. De Maaltijd die de Heer zelf heeft ingesteld en waarbij Hij (en dus niet de predikant) ons oproept tot deelname aan deze Tafel. Wanneer wij brood en wijn delen, zijn deze 'tekenen' van Christus' aanwezigheid in ons midden. In dit vieren *gedenken* wij Christus, het gaat dus verder dan in gedachten teruggaan, ons herinneren. Voorafgaand lezen we uit het Marcus evangelie (Mc. 10, 46-52) het verhaal over de blinde bedelaar, zoon van Timeüs, die aan kant van de weg zit. We zijn geneigd te lezen dat hij weer ziende wordt, maar wie in dit verhaal is nu eigenlijk blind?

Met een hartelijke groet, da. Frederique Karelse

Diaconale collecte: Steun Stichting FREE A GIRL

Free a girl is een Nederlandse stichting die wereldwijd minderjarige meisjes bevrijdt uit de prostitutie, en het laat mensen inzien dit te bestrijden. Er zijn tot nu toe meer dan 5000 meisjes gered uit de omstandigheden waarin zij moesten werken, leven en overleven. De stichting kan haar werk doen door donaties en andere gelden die zij ontvangen. Graag uw gift voor dit doel, de diaconie

Waardevol oud papier - Elke 2^e zaterdag van de maand staat er aan de Meidoornlaan in Glimmen van 9:00 – 12:00 uur de papiercontainer. Hier kunt u uw oud papier inleveren. De financiële opbrengst van het oud papier (incl. de papier opbrengst van Haren), zo'n 8.000 euro per jaar, gaat naar diverse goede doelen in binnen- en buitenland. De aangesloten kerken mogen om toerbeurt de doelen uitzoeken.

De stichting oud papier zoekt nog vrijwilligers die 1x per jaar bij de container in Glimmen willen staan, het is er altijd erg gezellig en je ontmoet zo veel van je dorpsgenoten. Wilt u zich inzetten voor dit goede doel? Voor vragen en opgave Jan Eisses 050-4061250 of jeisses@home.nl.

Namens de diaconie

Avondgebed - Graag maak ik u attent op het volgende (maandelijkse) avondgebed op donderdagavond **28 oktober** a.s. om 19.30 uur in de Bartholomeuskerk. Inloop vanaf 19.15 uur. U bent welkom voor een moment van stilte, bezinning en rust. Dit avondgebed heeft de vorm van **een eenvoudige vesperdienst**. Iedereen is welkom, gelovigen, twijfelaars, niet-gelovigen. Liturg is ondergetekende, da. Frederique Karelse

Voor wie steek jij een kaarsje aan? – Jampotjes gevraagd

Op **31 oktober**, namiddag, wordt de Bartholomeuskerk in kaarslicht gezet. Aansluitend bij Allerzielen kan ieder die dat wil daar dan **een kaarsje aansteken ter herinnering aan dierbaren**. Voor het kaarslicht is een behoorlijke hoeveelheid glazen potjes nodig waarin theelichtjes gestopt kunnen worden. Wie heeft er nog een paar? Ze kunnen de komende weken op zondag ingeleverd in de kerk (daarbij: de potjes die vorig jaar ingezameld zijn, staan nog bij mij op zolder),
Dick Vos

Oogstdienst 14 November Voedselbank

Ook dit jaar kunt u weer houdbare producten inleveren voor de Voedselbank.

We wonen in een welvarend land, waarin iedereen het goed zou moeten hebben, je zou geen angst moeten hebben dat je tegen het einde van de maand geen geld meer hebt om boodschappen te doen, of dat je de energie rekening niet kunt betalen. De werkelijkheid is jammer genoeg anders. Door allerlei oorzaken komen mensen soms aan de verkeerde kant van het financiële boekje terecht en dan stapelen de problemen zich op. De Voedselbank kan het leed verzachten, om er voor die mensen te zijn die het echt nodig hebben. Daarom vinden wij van de diaconie het ook erg belangrijk om ons in te zetten voor de Voedselbank.

U mag uw **producten** in de kerk, zowel in Glimmen als Noordlaren **inleveren van zondag 31 oktober t/m zondag 28 november**. U kunt ook een gift overmaken voor de Voedselbank. Het rekening nummer is NL09 RABO 0325 1017 95. Namens de diaconie bedankt

Gespreksgroep - De gespreksgroep 'Filosofen over ouder worden' is inmiddels van start gegaan met 7 deelnemers. De volgende bijeenkomst is op dinsdagmiddag 26 oktober a.s. om 14.00 uur in de Trefpuntkerk. We bespreken dan de hoofdstukken 3, 4 en 5.

Muziek in de Liturgie: er zijn nog plaatsen vrij - Tijdens twee avonden onder leiding van cantor-organist Chris van Bruggen gaat het over de liturgie en met name de muziek in de zondagse kerkdienst. Waarom zingt de ene gemeente vooral liederen uit de ene bundel en heeft de andere gemeente een heel ander repertoire? Er zijn nogal wat verschillen. Wat zijn de overeenkomsten, wat de verschillen? Er zullen talloze muziekvoorbeelden worden beluisterd en besproken. Chris van Bruggen is professioneel kerkmusicus en hij was als projectleider betrokken bij de totstandkoming van de oecumenisch liedbundel *Zangen van zoeken en zien*. **Dinsdagavond 26 oktober en donderdagavond 4 november vanaf 20.00 uur** in de Trefpuntkerk. Aanmelding (vóór 22 oktober) bij Dick Vos: scriba@pkn-ng.nl / 0610695490.

NBV 21

U hebt het vast en zeker gelezen, gehoord of op de televisie gezien: op 13 oktober jl. werd de Nieuwe Bijbelvertaling 2021 (NBV21) gepresenteerd. Alweer een nieuwe vertaling, vraagt u zich misschien af. Wat was er dan mis met de huidige van 2004? Welnu, deze nieuwe vertaling is voor een belangrijk deel tot stand gekomen door de (betrokken) lezers ervan, die in de loop der jaren hun commentaar en opmerkingen (lees(on)gemak, vertaalfouten en andere suggesties) hebben gegeven. Deze lezers als ook de hierbij betrokken wetenschappelijk medewerkers zijn afkomstig uit de breedte van de kerk. Het is een langdurig en zorgvuldig project (4 jaar) geweest, waarbij alles, elke zin, opnieuw 'tegen de brontekst' (Hebreeuws en Grieks) is aangelegd en waar nodig verbeterd en aangescherpt. Geprobeerd is wat men noemt 'extra betekenislagen' in de tekst te laten zien. Er is nog veel meer over het ontstaan van deze vertaling te vertellen, daarvoor verwijs ik u graag naar www.nbv21.nl

In onze gemeente zijn twee exemplaren bezorgd, voor de Bartholomeuskerk en voor de Trefpuntkerk. Zelf wil ik deze vertaling wel gaan gebruiken. Mocht u overwegen om zelf deze vertaling (in groter en dunner formaat dan die van 2004) aan te schaffen: u kunt 'm zondag na afloop van de viering zelf bekijken, da. Frederique Karelse

De toekomst van onze kerk

Vorige week kwamen de leden van de kerkenraad, het College van Kerkrentmeesters (CvK) en het College van Diakenen (CvD) bij elkaar in Plaats de Wereld in Vries. Dit activiteitencentrum, waar onderlinge ontmoeting en verbinding hand in hand gaan met openheid naar de samenleving dichtbij en veraf, leek een prima plek voor een eerste overleg over de toekomst van onze kerk. In ons beleidsplan hebben we gesteld dat er over twee jaar een concreet en toekomstbestendig plan moet liggen voor de gemeente en mede op basis daarvan kregen we toestemming om da. Frederique Karelse voor twee jaar aan ons te verbinden.

Voortbordurend op wat tijdens de gemeentebijeenkomst in het voorjaar ter sprake kwam, is verder nagedacht over wie we zijn als gemeente – onze identiteit – wat we graag willen behouden, wat we eventuele 'partners' te bieden hebben en wat we nodig hebben voor de toekomst. Dit leverde boeiende gesprekken op. Samenwerking met andere kerkelijke gemeenten kwam ter sprake, maar ook samenwerking met plaatselijke organisaties. Daarbij geeft de kerkorde van de PKN sinds kort diverse nieuwe mogelijkheden voor de organisatie van kleine gemeenten.

Het plan is nu dat er projectgroep samengesteld wordt van gemeenteleden en een paar kerkenraadsleden. Aan hen om de eerste ideeën nader uit te werken en vervolgens ook concreet op verkenning te gaan. Er is een eerste stap gezet op een pad waarvan het eindpunt nog helemaal onbekend is. Spannend, maar op een bepaalde manier ook hoopgevend. Wordt vervolgd. Vanuit de kerkenraad, *Dick Vos*.